

“ Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen Zijn bouwers daar aan ” Psalm 127:1

Leerbroek, juli 2012

Geliefde familie en vrienden,

Wat zijn de afgelopen maanden druk en bewogen geweest. Nadat ik in maart 22 jongelui naar de zendingsconferentie REACH heb meegenomen en we vervolgens in april de zendingsdag hebben gehad, volgde de ene gebeurtenis na de andere elkaar op. Op 1 mei arriveerden Tabitha & Fernando in Nederland. Op 16 mei volgden Azarja, Renée met Elliora en Esther. U begrijpt het, naast het werk voor NTM waren we druk met voorbereidingen en opa en oma zijn.

HUWELIJK ELIZA & MICHELLE

Op 24 mei traden Eliza & Michelle in het huwelijk. Wat was het een schitterende, zonovergoten dag met een prachtige kerkdienst. Het jonge stel woont ondertussen gewoon in het te kleine flatje in Hoofddorp en wacht op de verdere ontwikkelingen in de huizenmarkt. Eliza sleutelt aan allerlei vliegtuigen en Michelle regelt reizen naar o.a. steden en kanaaleilanden.



HUWELIJK FERNANDO & TABITHA



Voordat Fernando en Tabitha op 30 juni konden trouwen heeft dat héél wat voeten in de aarde gehad. Ongelooflijk hoeveel documenten er heen en weer gegaan zijn tussen Brazilië, Mozambique en Nederland die dan ook weer voorzien moesten worden van stempels en notariële handtekeningen. Een week voor het huwelijk kwamen de ouders en vrienden uit Brazilië en verder waren er onder de gasten mensen uit Chaad, Tanzania en Duitsland. Op 28 juni vond het burgerlijk huwelijk plaats met daarna, geheel naar wens van het

bruidspaar, een Braziliaanse barbeque (shurrasco) in onze zonnige tuin. Op zaterdag 30 juni was het kerkelijk huwelijk. Opnieuw een dag met stralende zon, een mooie prediking en een druk bezochte receptie. Momenteel beleven we de laatste dagen met Fernando en Tabitha voordat ze op 27 juli zullen vertrekken.

AZARJA & RENÉE, ELLIORA & ESTHER

Het is een geweldige tijd geweest om zo alle (klein)kinderen bij ons onder dak te hebben. In een gesprek zei Renée op een keer tegen Elliora: “Elliora jij weet toch wel wat een plan is?!” waarop zij antwoordde “ja, dat is iets wat steeds weer verandert”. Hoewel Azarja en Renée met hun kinderen klaar waren om de 25^e juli naar Zuid Afrika te vertrekken, zodat Azarja zijn werk als zendingspiloot zou kunnen beginnen, wil hun zendende gemeente, dat ze nog wat meer tijd nemen om aan hun ondersteuning en achterban te werken. Ze vertrekken nu D.V. 13 augustus. Voor diegenen, die meer over hun zendingswerk daar willen weten, kijk op: <http://vimeo.com/38283673>



EEN VADER DOCHTERDAG MET TIRZA

Nadat haar broer en zus getrouwd zijn, is Tirza als enige overgebleven. Als vader ben ik een dagje met haar uit geweest, toen ik toch de koptelefoons, die we met de vertaling tijdens de bruiloft hadden gebruikt, moest terug brengen. Het was speciaal om zo samen even in Bunschoten/Spakenburg rond te lopen en vervolgens Kasteel Haarzuilen te bezoeken.



BOUWEN

De jonge echtparen zullen aan hun huwelijk moeten gaan bouwen. Daarbij hebben Fernando en Tabitha nog een extra bouw uitdaging. Tot december kunnen ze in het huisje van een collega wonen. Daarna hopen ze een eigen huisje te hebben bij de school die momenteel in aanbouw is. Ze zijn zelf



verantwoordelijk voor de bouw en kosten en hebben hiervoor reeds een plaatsje toegewezen gekregen en er liggen 14000 stenen klaar. Ook is er een klein bedrag om met de bouw te kunnen beginnen. Nanne zal D.V. op 15 augustus naar Mozambique vliegen, samen met een Duitse jongen die wil helpen om het fundament voor F&T's huisje te gaan leggen. Op 13 september gaat hij dan naar Zuid Afrika om daar twee weken met een Leadership Matters Course te helpen als trainer. In 2009 nam hij deel aan een LMC en vond deze

zo nuttig dat hij nu Azarja en Fernando bemoedigd heeft, deze cursus ook te doen. Als u tijdens mijn periode in Mozambique en Z.A. meer gericht wil meebidden voor mij en Wilma in Nederland, dan kunt u hiervoor per e-mail een gebedskalender aanvragen.

OVER NTM

De afgelopen periode zijn er weer enkele leden aan NTM NL toegevoegd. Borja & Andrea Bos met hun zoontje Joël, maken zich klaar voor Papua Nieuw Guinea. Syntyche van den Ham is enkele maanden geleden in North Cotes gaan helpen. Een ander echtpaar vertrok naar een land in Azië. Voor 23 februari 2013 hebben we een informatieavond geplanned in ons kantoor. De volgende REACH jeugdconferentie is van 21 tot 25 maart 2013 in Engeland. (zie www.ntm.org/nederland)



ZEGEN

Als vader van de bruid had ik niet alleen het voorrecht onze dochter weg te geven en daarmee een schoonzoon er bij te krijgen, maar mocht ik ook voor hen bidden om een zegen over hun leven. Een moment om je opnieuw te realiseren, dat wij zonder HEM absoluut niets kunnen doen, maar dat met Gods zegen alles mogelijk is. Misschien bent u net terug van vakantie of moet u nog gaan. Hoe dan ook, wij bidden u in alle omstandigheden, Gods zegen toe.

Meer info tel: 0345599003

wilma.e.groot@gmail.com / nanne.t.groot@gmail.com

ondersteuning is mogelijk via St. NTM-NL bankrekening 556542819 code 10