



“ maar op UW Woord zal ik het net uitwerpen” Lukas 5:5b

april 2016

Beste familie en vrienden,

Als we denken aan de bovenstaande woorden van Petrus, dan begrijpen we, dat geloof en het volgen van Christus soms tegen elke logica en verstand in kan gaan. Maar als we Hem gehoorzamen, zo blijkt uit deze geschiedenis, kunnen we ook buitengewone zegeningen zien gebeuren.

REACH

Het weekend van 17 tot 21 maart gingen 26 jonge Nederlanders en 16 Duitsers naar het REACH zendingsjongerenweekend in Engeland. Ze hebben daar, samen met nog enkele honderden jongeren uit Europa, een fantastische tijd gehad. Toen ze op de boot liederen zongen over de hoop die in hen leeft begonnen er medereizigers spontaan mee te zingen en dat is prachtig!

ZENDINGSDAG

Op 2 april hadden we een gezegende zendingsmorgen met ook voor de kinderen een mooi eigen programma.

Aansluitend hadden we een (vis)buffet ter ere van Piet & Sija Spreeuwers. Piet heeft zo'n 15 jaar getrouwd de boekhouding voor de NTM zendelingen gedaan en blijft voor nu nog "stanby" .



Piet & Sija en Corine bij de ICHTUS viskraam



D.V. 23 april is er weer een gebedsontbijt waarbij we bij twee echtparen in zendingswerk in Z.O. Azië stil staan.

Zie ook <http://nederland.ntm.org/content/Agenda>

Kort geleden ben ik, samen met een andere broeder, een studie onder assielzoekers begonnen en het is een vreugde om te zien met welke honger ze Gods Woord tot zich nemen.

FAMILIE

Het was heel fijn om Azarja & Renee met hun kinderen,

hier nog een weekje in ons huis te hebben. Net op het nippertje, voor hun vertrek uit Texas, ontvingen ze hun Z.A. visums. Heel bijzonder was het dat Wilma mee kon reizen met Tirza naar Mozambique. Tabitha had in die tijd (begin maart) nog malaria en konden zij voor Daniel zorgen, terwijl Fernando les gaf. Ondanks de enorme hitte hebben ze erg genoten van deze mooie tijd. Willen jullie bidden voor politieke stabiliteit in Mozambique en bescherming en veiligheid voor onze (klein)kinderen. Azarja kan om deze redenen momenteel ook niet naar



Mozambique vliegen.

We zijn dankbaar voor jullie betrokkenheid bij ons en dat wij zo met vreugde de Heere mogen dienen.

Hartelijk groetend,

Nanne Wilma Groot

wilma.e.groot@gmail.com

nanne.t.groot@gmail.com



Psalm 18:2