

Vierde lied van de Knecht des HEEREN

Jesaja 52:13 - 53:12

Preekschets

29 september 2024

Bovenzaal

Inleiding:

- Vier liederen
- Vierde lied gaat over Jezus (Handelingen 8)
- Betrouwbaar (740-690 voor Christus)
- Het hart van het tweede deel van Jesaja
- Chiasme
- Couplet sluit steeds op een bepaalde manier aan bij het voorgaande couplet

Eerste couplet

Jesaja 52: 13-15 (Mysterie)

De Knecht des HEEREN buitengewoon verhoogd en geschonden

- God "Mijn Knecht"
- "Zie" in de spotlights
- Vers 13 - Verhoging = Opklimmend
- Vers 14 - Geschonden
- Vers 15 - Glorieuze triomf
- Geloof heidenen

Tweede couplet

Jesaja 53: 1-3

De Knecht des HEEREN verworpen

- Vers 1 - Ongeloof Joden, tegenstelling met eind vorige couplet
- Johannes 12:37-38
- Vers 2a - Oorsprong Knecht
- Jesaja 11:1 en 10
- Vers 2b - Geen bijzondere indruk
- Vers 3 - Verworpen en veracht

Derde couplet

Jesaja 53: 4-6

De plaatsvervanging van de Knecht des HEEREN

- De spil van het lied
- Hij/ons zeven keer
- Bekeerde rest/wij ons
- Vers 4a - LXX Ziekte is zonde
- Vers 4b - Terecht gestraft!
- Vers 6 - Opstandigheid

Vierde couplet

Jesaja 53: 7-9

De vrijwillige overgave van de Knecht des HEEREN

- Vers 7 - Overgave en gehoorzaamheid
- Volmaakte in Zijn tong
- Vers 8 - Gecompliceerd
- Vers 9 - Begrafenis zo anders verlopen

Vijfde couplet

Jesaja 53: 10-12

De Knecht des HEEREN beloofd

- Vers 10 - Geen liefdeloosheid maar vanwege effect
- Eens willend Vader en Zoon
- Gelovige nakomelingen
- Opstanding
- Vers 11 - Tevreden
- Vers 12 - Hij zal gaan regeren over de aarde
- Omdat Hij deze weg is gegaan
- Filippenzen 2:6-11

Tot slot

Antwoord van ons

- Overgave
- Verwondering
- **Het draait om Christus alleen**